

# Zondagsbrief

4e jaargang, nummer 24

Zondag 13 november 2022

Kleur van de zondag: **groen**



---

## Mededelingen

---

### **Bloemengroet**

De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar Miranda van der Wilt-Scholten Schubertweg 14

### **Diaconale collecte 13 november**



**carelanka**

Zondag 13 november is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Carelanka.

Carelanka helpt kwetsbare kinderen en volwassenen in Sri Lanka om hun talenten en zelfstandigheid te ontwikkelen.

Carelanka ondersteunt lokale organisaties bij het verbeteren van de leefomstandigheden en het ontwikkelen van de mogelijkheden van volwassenen en kinderen. Samen staan wij naast kwetsbare mensen en dat al 15 jaar

Bijv. Het Metta Daycare Centre bestaat al heel wat jaren en is in de omgeving steeds bekender geworden. De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat er onaangekondigd een moeder met kind op de stoep staat.

Veelal een kind dat geen geschikte plek heeft gevonden in regulier onderwijs en noodgedwongen thuis zit.

Op Metta proberen we het kind zich welkom te laten voelen en wordt er een lesprogramma ontwikkeld toegespitst op de talenten van het kind.

Informatie over de projecten vindt u

op [www.carelanka.nl](http://www.carelanka.nl) en op [www.friendshipfoundation.nl](http://www.friendshipfoundation.nl)



### **Taizé-Viering**



Vanavond, 13 november, is er een Taizé-Viering in de Petra-kerk.

Het thema is: Vrede

We beginnen om 19:00 uur.

## **Open kerk: Tentoonstelling 'Engelen' in de Petrakerk**



Van 15 november – 27 december is er in de Petrakerk een tentoonstelling over 'Engelen'. We hebben van een heel aantal mensen een 'engel' in bruikleen gekregen. Engelen met grote emotionele waarde, engelen met kunstzinnige waarde. De moeite waard om te bezoeken, zowel voor jong als oud. Kom genieten van de beelden, schilderijen en de teksten. Laat je inspireren en uitdagen.

Uiteraard bent u ook welkom voor een moment van stilte, voor persoonlijk gebed, om een kaarsje te branden of voor een persoonlijk gesprek.

U bent van harte welkom op:

dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 - 15.30 uur en donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur.

Er is koffie, thee en limonade.

## **Een Engel op je pad?**

Dat idee hebben we allemaal wel eens. Maar of en hoe engelen zich



manifesteren dat is iets waar we best eens bij stil kunnen staan. 'Een verschijning uit de hemel' zo noemt Berthilde van der Zwaag deze ervaringen. Zij deed onderzoek naar verschijningen in de context van de bijbel en studeerde hierop af. Zij gaat met ons

in gesprek en deelt haar kennis op 16 november a.s. in het Trefpunt, Dennenlaan 5. Welkom! Aanmelden is niet nodig. Er zal een collecte plaatsvinden.



## **Kaarten maken**

Wie komt ons helpen? Met een klein groepje maken we al een aantal jaren kaarten voor de diaconie o.a. de bloemengroet op zondag. We zoeken nog nieuwe mensen om ons te helpen.

Dinsdagmorgen 15 november a.s. van 9.30 – 11.30 uur gaan we weer nieuwe kaarten maken. Houdt u van gezelligheid en creatief bezig zijn dan bent u van harte welkom. Materiaal en begeleiding is aanwezig. Iedereen kan meedoen, ervaring is niet nodig. We zitten in de predikantenkamer van de Petrakerk. Info: *Carla Rovers*, tel. 555076 of [crovers@live.nl](mailto:crovers@live.nl)

## Eeuwigeheidszondag

Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In de kerk staan we stil bij wie ons als gemeente het afgelopen jaar zijn ontvallen. We noemen tijdens de dienst hun namen. We doen dit in geloof dat zij leven in het eeuwige Licht van God. Na afloop van deze dienst is er voor iedere aanwezige gelegenheid een kaarsje aan te steken.



Daarnaast zijn nabestaanden van gemeenteleden, die in het afgelopen jaar overleden zijn, uitgenodigd om 's middags in kleinere kring, met familieleden of vrienden, hun dierbare te gedenken in de kerk.

Mocht u, als nabestaande, geen uitnodiging ontvangen hebben en wel aanwezig willen zijn, dan kunt u zich vóór 12 november a.s. aanmelden bij het Kerkelijk Bureau per mail [kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl](mailto:kerkelijkbureau@pkn-veenendaal.nl) of telefonisch : 0318 595203. Wanneer er vragen zijn : [zw-pastoraat@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-pastoraat@pkn-veenendaal.nl)

## Bericht voor (aanstaande) zondagskinderen:



Wil je ook wel eens weten waarom je nu eigenlijk de kaarsen aansteekt in de kerkdienst als jij zondagskind bent? En wil je ook gezellig met alle andere (nieuwe) zondagskinderen bij elkaar komen? Dat kan! Op zondag 18 december na de kerkdienst komt dominee Coby de Haan jullie

meer vertellen en zorgt de Diaconie voor wat lekkers te drinken en eten (pannenkoeken). Je papa en/of mama kan tijdens het wachten gezellig met de andere ouders kletsen en een kopje koffie of thee drinken.

Zien we je dan? Aanmelden of vragen? Stuur gerust een bericht voor meer informatie naar Maartje Visser 06-36315709.

Groeten, *ds. Coby de Haan, Jolanda vd Pest (diaken) en Maartje Visser (roostermaker zondagskinderen).*

## Van de boekentafel

Nieuw op de boekentafel: Twee boeken van Jan Brokken. De tuinen van Buitenzorg en zijn nieuwste boek De kampschilders.

In het kader van bezinning op onze manier van omgaan met de Schepping liggen er verschillende boeken, zoals: De heilige natuur van Karen Armstrong, Eenvoudig leven van Sam Janse, Zoeken naar het goede leven van Stefan Paas en Geld en GoEd van Alain Verhey.

Wij nodigen U uit om te komen snuffelen of er op de tafel voor U iets bij is!

Namens de boekentafelgroep,

*Dick Vogelezang*

## Ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers

*“Natuurlijk zorg  
ik graag voor jou  
Leun gerust op mij.*

*Al ga ik soms  
-een beetje maar-  
aan mijzelf voorbij.*

*Ik weet beter  
dan wie ook  
wat jij precies bedoelt.*

*Het is voor mij  
zo waardevol  
dat jij je prettig voelt. (...)*”



*Gedicht: Esther de Graaf (Mantelzorgelijk.nl)*

Dagelijks bent je bezig met de liefdevolle zorg voor jouw partner, kind, ouder of dierbare. In onze gemeente ben je niet de enige. In onze kerk zijn er meerdere mensen die zich ‘mantelzorger’ kunnen noemen. Vanuit de werkgroep pastoraat organiseren we in dit kerkseizoen een aantal bijeenkomsten speciaal voor mantelzorgers. Tijdens deze ontmoetingen, eens in de maand op de woensdagmorgen, willen we elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen, bemoedigen en vooral naar elkaar luisteren. De eerste bijeenkomst vindt plaats op **woensdag 7 december van 10.00-12.00 in de Petrakerk**. Tijdens deze bijeenkomst maken we kennis met elkaar en spreken we over het inrichten van de vervolgbijeenkomsten.

Wilt u meedoen aan één of meerdere gespreksbijeenkomsten, meld u dan wel even aan via onderstaande gegevens. Aanmelden voor de eerste bijeenkomst graag uiterlijk 23 november. Wilt u graag komen maar vormen praktische zaken, zoals het alleen thuisblijven van uw dierbare, een belemmering? Neem dan ook even contact op. Samen met de diaconie kunnen we wellicht een oplossing vinden.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd vanuit de werkgroep pastoraat in wijkgemeente Zuidwest maar gemeenteleden uit de hele PGV zijn van harte uitgenodigd om mee te doen!

Contact: Anne Stelma - Ribberink, via [astelma@pkn-veenendaal.nl](mailto:astelma@pkn-veenendaal.nl) 06-37386426

## **De binnentuin**

De hekken staan al een paar weken op het dak maar nu gaat het toch echt beginnen. Vorige week is het grind van dak gezogen en in de komende weken gaat de dakbedekking, van de lage daken, vervangen worden. Daarbij wordt tevens een nieuwe extra dikke laag isolatie aangebracht.

Wat ook aangepast wordt is de manier waarop het hemelwater wordt afgevoerd. De regenpijpen welke door de spouwmuren lopen zijn grotendeels vergaan en vervanging daarvan is vrijwel onmogelijk. Daarom worden nu regenpijpen aan de buitenzijde aangebracht welke in de binnentuin uitmonden in een z.g. infiltratiekrat. Het daarin opgevangen regenwater zakt van daaruit langzaam de grond in. Om die reden gaat er in de komende weken ook flink gegraven worden in de binnentuin.

Van die gelegenheid maken we ook gebruik om na te denken over de herinrichting van de binnentuin. Afgelopen zondag hadden we daarover een goed gesprek met een aantal belangstellenden en hebben we leuke ideeën kunnen noteren die we nu gaan uitwerken in een nieuw ontwerp.

We is de tuinwerkgroep bestaande uit: *Suze Hörchner, Hannah Honders, Jarno van Essen, Nynke Mentink en Adri Cardol*, waar nodig geassisteerd door de uitvoerders *John Zeeman en Hans van der Zwaan* met de klusgroep. We houden jullie op de hoogte.

## **De energiewerkgroep**

Kwam de afgelopen bij elkaar om de voortgang te bespreken. Gesteund door adviezen van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) en de Provincie Utrecht richten we ons in eerste instantie op de optimalisatie van de verwarmingssystemen. We hebben nu in kaart gebracht welke systemen er zijn, de volgende stap is te doorgronden hoe ze precies werken en aan welke knoppen we moeten draaien om de energiekosten zo laag mogelijk te houden. We hebben te maken met 3 systemen:

1. Het Trefpunt
2. De Kerkzaal
3. De zaaltjes aan de Dennenlaan

Van deze systemen is de Kerkzaal de grootste verbruiker. Daarvan zijn nu de stooklijnen verlaagd zodat doordeweeks de Kerkzaal op een lagere temperatuur wordt gehouden. Voor de zondag, of bij rouw- en trouwdiensten, wordt deze dan tijdelijk verhoogd. Omdat de buitentemperatuur nog relatief hoog is blijft het effect beperkt maar dat het op zondagmorgen frisser is in de kerk zullen jullie al wel gemerkt hebben?

Voor systeem 3 geldt dat de ketel op de nominatie staat om vervangen te worden in 2023, dus een ideaal moment om de alternatieven voor een gas gebaseerde verwarming te onderzoeken. Hierbij kijken we tevens naar raamisolatie m.b.v. gordijnen of folie.

## Schrijfactie Saudi-Arabië: lange celstraffen voor Nubische mannen.

Op 10 oktober 2022 veroordeelde een rechter in Saudi-Arabië tien mannen tot celstraffen tussen de 10 en 18 jaar vanwege een vreedzame herdenkingsdienst. De mannen behoren tot de Egyptisch Nubische minderheidsgroep. Veel van deze mannen zijn ouder en kampen met gezondheidsklachten, zoals diabetes en hartproblemen, en hebben medische zorg nodig.



### Ooneerlijke processen

De mannen werden in 2019 gearresteerd toen ze een vreedzaam evenement hielden ter herdenking van de Arabisch-Israëliëse oorlog in 1973. Ze werden beschuldigd van het oprichten van een vereniging zonder vergunning. Ook zouden ze de in Saudi-Arabië verboden Moslimbroederschap steunen en werden ze aangeklaagd vanwege berichten op social media. De mannen beweren onder dwang bekentenissen te hebben afgelegd. Maar daar had de rechter geen boodschap aan.

### Wat kunt u doen?

Schrijf **vóór 1 december 2022** naar de koning van Saudi-Arabië. Roep hem op om de tien Nubische mannen onmiddellijk vrij te laten.

[Klik hier](#) voor de tekst van de voorbeeldbrief.

## Kijkcijfers dienst 7 november 2022

Direct :140 Opname: 64

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest.

[www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl](http://www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl)

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de **digitale nieuwsbrief**

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op

[www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk woensdag a.s. worden verstuurd naar [zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl](mailto:zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl)



**Protestantse Gemeente**  
**Veenendaal**